

REQUIEM ÆTERNAM





Gedenk in uw gebeden

**Maria Johanna
Christina Reuver**

echtgenote van

Leonardus Franciscus Koop

Zij werd geboren op 15 april 1923 te Losser. Zij overleed te Oldenzaal op 24 oktober 1967. 28 oktober d.a.v. hebben we haar lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar, in afwachting van de blijde dag der Verrijzenis.

We weten, dat we hier geen vaste woonplaats hebben, dat we allen op weg zijn naar de hemel en dat de Heer ons kan roepen, wanneer Hij wil. Maar toch zal het een zware beproeving zijn voor haar man en huisgenoten, dat zij zo vroeg uit hun midden werd weggerukt en dat zij nu haar blijdschap en liefdevolle zorg moeten missen. Mogen zij troost vinden in haar voorbeeld van goedheid en zorgzaamheid, in haar voorbeeld van doortastendheid en behulpzaamheid voor een ieder, die de hulp van de medemens nodig had. In groot geloof en Godsvertrouwen heeft zij geleefd en haar ziek-zijn aanvaard. Daarom zijn we overtuigd, dat zij een goede strijd gestreden heeft en de wedloop heeft volbracht, zodat we oprecht kunnen zeggen :

Nu wist de Heer elke traan uit haar ogen,
nu troost zijn liefde haar pijn,
nu zal Jeruzalems stad in den hoge
eeuwig haar vaderhuis zijn.