



WIE IN MIJ GELOOFT  
AL STERFT HIJ OOK  
ZAL LEVEN. (JOANNES 11)



Dit helpt: Biddend denken aan

*Bernardus Johannes Reuvers*

Hij zag het levenslicht 5 januari  
1891; trouwde met

WILHELMINA SETZ

en ging het Eeuwig Licht tegemoet  
16 maart 1960.



Jan Reuvers dacht er wel aan, aan zijn dood. Hij wist wel dat hij het niet lang meer zou maken. Toen zijn broer stierf, schudde hij het hoofd als wilde hij zeggen: „is dit niet een vergissing van de Goede God, was het niet mijn beurt“? Jan hield zijn lamp brandend voor de Heer. Hij mocht Jan komen halen.

Heer, geef, dat wij allemaal van deze christelijke houding van Jan Reuvers leren.

Heer, geef dat wij ook leren van zijn zeldzame eerlijkheid.

Heer, geef óns die genade en geef hém de eeuwige rust.