



## Gre Rolink-Reuvers

\* 18 juli 1933

† 11 maart 2012

Echtgenote van Herman Rolink

Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde en zorg die wij van haar mochten ontvangen, hebben wij op donderdag 15 maart afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en geweldige oma. In de R.K. kerk te Erica hebben wij voor haar en elkaar gebeden. Aansluitend hebben wij haar samen begeleid naar de R.K. begraafplaats aldaar.

78 jaar geleden werd Gre geboren in Zwartemeer. Tot haar 6<sup>e</sup> jaar woonde ze daar, om vervolgens naar Erica te verhuizen. Toen Gre 8 jaar was sloeg het noodlot toe en verloor ze haar vader. Haar moeder hertrouwde met papa Sibum. Samen met hem, zijn drie kinderen, haar moeder, 2 broers en de drie kinderen die nog zouden komen, vormden ze een hecht gezin. Met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en liefdevolle zorg omringde zij haar broers en zussen. Ook was zij later een plaatsvervangende oma voor Sabine en Esther. Deze eigenschappen zouden haar leven kenmerken, tot aan het einde toe.

In Herman Rolink leerde Gre de liefde van haar leven kennen. Op 25 januari 1958 gaven zij elkaar hun onvoorwaardelijk ja-woord. Na hun huwelijk hebben ze eerst nog enige tijd bij haar ouders gewoond. Daar werd, de liefde die Gre en Herman voor elkaar voelden, zichtbaar in de geboorte van hun eerste kind Ton. Maar toen het mogelijk was vertrokken ze, van het landhuisje achter het ouderlijk huis, naar hun geliefde woning aan de Kerkweg. Hier werd Marion geboren.

Als coupeuse was Gre vaardig met stoffen, naald en draad. Om wat bij te verdienen voor het gezin was Gre dan ook vaak achter de naaimachine te vinden. Maar haar werk was geen doel op zich: Herman en de kinderen stonden op nummer 1. Later toen Ton en Marion op de middelbare school zaten ging Gre bij Honeywell werken. Hier heeft zij met veel plezier gewerkt. Het sociale contact met de collega's deden haar goed en inspireerden haar.

Gre hield van vakanties en reizen. Ook in een tijd waarin vakantie houden nog geen vanzelfsprekendheid was ging zij met Herman en de kinderen op vakantie. De reizen naar Spanje zijn onvergetelijk evenals de 3 reizen naar Lourdes. Maar toen reizen moeilijker werd genoot ze van de stacaravan in Rolde en later in Mariënberg. Ook genoot ze van de leuke reisjes die werden georganiseerd vanuit de Zonnebloem.

In de loop van de jaren breidde de familie zich uit. Met open armen werden Anita en Atie hierin opgenomen. Als waren het haar eigen zoon en dochter. De grootste trots en vreugde in het leven van Gre waren haar kleinkinderen: Wesley, Melissa, Ruben en Rick. Ze was ontzettend blij dat ze oppasma mocht en kon zijn. Ze heeft van alles met ze ondernomen en verweende ze met allerlei lekkere dingen. Voor hen stond haar huis aan de Kerkweg altijd open. Altijd was ze een oma bij wie je thuis kon komen.

Het leven van Gre stond in het teken van zorgzaamheid en behulpzaamheid. Een sprekend voorbeeld van die liefdevolle zorg hebben we mogen ervaren toen Herman een ernstig verkeersongeluk kreeg. Lange tijd heeft ze hem thuis verzorgd totdat hij weer sterk genoeg was om naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Veel later zou ze hem met diezelfde, liefdevolle zorg omringen toen hij de ziekte van Parkinson kreeg. Dag én nacht stond ze voor hem klaar.

Toen de gezondheid van Gre zelf, af begon te nemen was het voor haar moeilijk om te accepteren dat zij niet meer de volledige zorg voor Herman kon dragen. Overdag kon ze hem die zorg geven, in de vertrouwde omgeving van de eigen woning. In de nacht moest zij dit overlaten aan de medewerkers van verpleeghuis 'De Horst'.

In het laatste jaar van haar leven heeft Gre, die zelf altijd anderen met zorg omringde, zelf zorg ontvangen. Ze werd opgenomen in verpleeghuis 'De Horst', dichtbij Herman. Met Kerst heeft Gre haar laatste uitje gehad. Samen met de hele familie heeft ze genoten van een Kerstmaal bij Ton en Anita.

Op 11 maart heeft Gre ons verlaten, na een gelukkig huwelijk van 54 jaar. We zijn dankbaar voor alles wat Gre voor ons betekende en in de toekomst nog zal betekenen.

Herman Rolink  
Kinderen en kleinkinderen