





Dankbare herinneringen aan
HENDERIKUS LODEWIKUS REUVERS

weduwnaar van

Gezina Catharina Margaretha Juliana Nijman

Geboren op 31 okt. 1893 te Erica, als zoon van een veenarbeider, welk beroep hij zelf ook lange tijd uitoefende, werd hij één van de pioniers op sociaal-maatschappelijk terrein in deze streek. Voorvechter van de drankbestrijding, opkomend voor de zwakkeren in de maatschappij, stimuleerde hij vanuit zijn katholieke overtuiging de organisatie van de bedreigde groepen. Als pleitbezorger werd hij in tal van organisaties gekozen. Hij vertegenwoordigde de Katholieke Partij in de gemeenteraad 33 jaar lang, waarvan 21 jaar als wethouder van Volkshuisvesting.

Zijn rotsvast geloof, zijn dappere vrouw en zijn 13 kinderen-tellend gezin gaven hem de kracht in meestal moeilijke omstandigheden om de hem opgelegde verantwoordelijke taken te vervullen. De erkenning voor zijn werk op kerkelijk en maatschappelijk terrein ontving hij o.a. in de vorm van de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice en de Koninklijke onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Eerlijkheid, gekoppeld aan een sterke wil karakteriseerden Rieks Reuvers als een oprechte man, die door zijn rechtvaardigheidsbesef wel eens in botsing kwam met moderne opvattingen. Zijn plichtsbetrachting en eerlijkheid eiste hij ook van zijn kinderen waarvoor hij zich veel onzeggde. Hij toonde zich zeer dankbaar voor de waardering en verzorging

die hij ontving in 't gezin van zijn jongste zoon.

Het aanwezig zijn temidden van zijn grote gezin met al de klein- en achterkleinkinderen was voor opa Reuvers steeds weer een feest. Dit bleek opnieuw bij zijn 86e verjaardag.

Intussen bereidde hij zich voor op het naderende einde. Hij nam afscheid van de wereld om hem heen, ontving bewust het Sacrament der Zieken en voelde zich klaar voor het nieuwe, eeuwige leven.

Op 22 december 1979 riep God hem tot zich. Op 27 december d.o.v. hebben wij zijn lichaam eerbiedig begraven, naast dat van zijn vrouw op het katholieke kerkhof te Erica.

God, wij danken U, voor deze man, die bij ons blijft voortleven als een bewogen en tegelijk onverzettelijk mens, als een echtgenoot vol waardering voor zijn vrouw, als een vader vol zorg voor een degelijke opvoeding van zijn kinderen. Zijn plichtsbetrachting en verantwoordelijkheidsbesef in gezin, kerk en maatschappij laten een onvergetelijke indruk achter, bij allen die hem van nabij gekend hebben. Daarom bidden wij U, geef ons, dat wij in zijn geest verder gaan met die zelfkritiek en die geloofshouding, welke hij zich eigen heeft gemaakt, óók met die inspanning die het hem gekost heeft. Steun ons daarin vandaag en alle dagen van ons leven, Amen.

Onze oprechte dank aan allen die ons bij het overlijden van onze vader en opa hun medeleven en steun hebben betoond.

Familie Reuvers.