





In dankbare herinnering aan

Johannes Bernardus (Hans) Reuvers

* 30-12-1918

Erica

† 26-1-2000

De plechtige Uitvaartdienst vond plaats op 31 januari 2000 in de parochiekerk "Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen" te Erica, waarna de crematieplechtigheid volgde in het crematorium "De Meerdijk" te Emmen.

Na 81 jaar is aan het leven van een goed en zorgzaam iemand een einde gekomen. En ook nu geldt: hoe dierbaarder een mens is, des te moeilijker valt het afscheid. Het verdriet en het gemis overheersen dan al snel de dankbaarheid. En toch is er ook alle reden om dankbaar te zijn.

Dankbaar voor alles wat Hans heeft gegeven en betekend; dankbaar voor de plaats die hij in ons midden heeft gehad; dankbaar dat hem verdere lijden en pijn bespaard is gebleven. Hans was een man op wie anderen niet snel tevergeefs een beroep deden. Hulp geven ging hem vele malen makkelijker af dan hulp vragen. De tegenslagen en moeilijkheden die hij in het leven ondervonden heeft, verwerkte hij liever zelf of hooguit met zijn vrouw Lammie, met wie hij 52 jaar getrouwd was. Nadat hij - na 23 jaar in de vier - en later drieploegendienst bij de Akzo gewerkt te hebben - van een VUT-regeling gebruik maakte, gingen ze er veel samen op uit voor een fietstochtje in de omgeving. En zaterdag waren ze in de weer voor de zaterdagvoetbalclub "Erica '86". Deze taak had hij een jaar of zeven op zich genomen en Hans was een man die je aan zijn eenmaal gegeven woord mocht houden. Dat vroeg hij ook van anderen.

Hij was een man met twee "gouden" handen, die het geduld en de vaardigheid had om wat er kapot was te repareren, of dat nu een wasmachine was of een fiets of bromfiets van de kinderen of kleinkinderen. Hij was ook iemand die aan de kleinkinderen spannende verhalen kon vertellen over wat hij bijvoorbeeld in de tweede wereldoorlog in Duitsland meegeemaakt had.

Bijna twee maanden geleden verhuisden Lammie en hij naar een bejaardenwoning aan de Plantsoenstraat West. Het was zijn wens om daar te sterven en die wens is op 26 januari in vervulling gegaan.

Het leven van deze lieve en zorgzame man is daarmee voor ons herinnering geworden, maar we zullen dankbaar terugdenken aan wat hij voor ons heeft gedaan en betekend.

Voor uw oprechte belangstelling en medeleven bij de ziekte, het overlijden en de uitvaart van mijn man, onze vader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

L. REUVERS-JOUSTRA
kinderen en kleinkinderen