



CARLO DOLCI

MATER DOLOROSA



Lubertus Reuvers

zag het levenslicht op 4 april 1896.

Met zijn echtgenote

Theodora Antonia Goossens

leefde hij stil en ijverig voor God
en de mensen.

Na een korte ongesteldheid riep de
Heer hem haastig naar Zich toe;
nadat hij nog meer was voorbereid
door het H. Oliesel.

Wat moet je nu van Lubertus Reuvers
zeggen? Niets. Alleen, denk ik dat
de Heer zou zeggen, wat Hij ook
heeft gezegd van de gewone rustige
Natanaël: „dat is nog eens een ware
Israëliet, in wie geen bedrog is.’

Zijn vreugde was: stipt zijn: de
zaken afhandelen tot het laatste cijfer:
de mensen volkomen helpen; niet
overal bij zijn, maar klaar staan.

Heer red uw dienaar.

Druk: G. Bruggeman, Oldenzaal