





Gedenk in uw gebeden en bewaar in  
uw herinnering

**FREDERIK MARINUS VAN HET REVE**  
echtgenoot van  
**JOHANNA HERMINA VAN DUIST**

Frits van het Reve, zoals hij genoemd werd, is van ons heengegaan. Hij is geboren te Almelo op 24 maart 1911. Na meer dan 50 jaar gehuwd geweest te zijn, waaruit 3 kinderen geboren werden, is hij gestorven op 21 november 1988 te Almelo. Zijn uitvaart had plaats in de Christoffelkerk te Almelo op vrijdag 25 november, waarna de begrafenis volgde op het r.k. kerkhof aldaar.

Hij groeide op in een gezin met 6 kinderen. Al vroeg moest hij zijn moeder missen, wat hij altijd pijnlijk is blijven voelen. Hij was een bescheiden en soms wat teruggetrokken mens.

Toch hield hij van het leven. In elk jaargetijdje had Frits zijn hobby's en viel er voor hem iets te genieten. Hij hield van de natuur zoals blijkt uit zijn liefde voor vogels en voor zijn volkstuin.

Ook hield hij van techniek, van timmeren en knutselen. Wat zijn ogen zagen, dat maakten zijn handen. Niet voor niets was hij een ge waardeerd man bij de textiel-fabriek van Van Heek Scholco, waar hij dan ook een koninklijke onderscheiding kreeg bij zijn 40-jarig jubileum.

Pas twee jaar geleden moest hij zijn activiteiten afbouwen door de nierziekte die hem overviel en die veel van hem vroeg: Aanvaarding en ontstellend veel doorzettingsvermogen bij het 4 x per dag verrichten van de nierspelingen.

Hoewel hij er op het laatst wel eens moedeloos onder werd, onderging hij dit alles met veel moed tot bewondering van velen.

Hij had zijn leven niet zo kunnen leven als hij niet zo geweldig was bijgestaan door zijn lieve, zorgzame, altijd aanwezige vrouw en als hij niet zo'n diep geloof had. Dat laatste was eigenlijk het grote geheim in zijn leven, de drijvende kracht die zijn leven zin gaf. Hij voelde zich veilig in Gods hand, ook nu.

Zijn drie kinderen, waar hij zo mee verbonden was en zijn 7 kleinkinderen waar hij zo van hield, zullen nog lang blijven denken aan de goede en lieve mens die hij was.

---

*Voor uw blijk van belangstelling na het plotse-  
linge overlijden en bij de begrafenis van mijn  
lieve man, onze zorgzame vader en opa, betuigen  
wij u onze oprechte dank*

*J. H. van het Reve-van Duist  
Kinderen en kleinkinderen*