



LAAT ONS
HOOPVOL
BLIJVEN





Ter herinnering aan

HERMANNUS HENDRIKUS VAN HET REVE

Geboren 10 april 1894 te Almelo. Overleden 14 februari 1978 te Almelo. Na een uitvaartdienst in de Christoffelkerk te Usselo gecremeerd op 17 februari 1978.

Heel zijn leven heeft hij hard gewerkt, als machinedrijver, als verkoper, als bezorger, als kweker en tuinier. Kortom, hij schrok niet terug voor wat moeite om zijn leven inhoud te geven, vooral als hij anderen een plezier daarmee kon doen. Hij was niet veeleisend, alleen heel precies in zijn werk. Voor de kinderen in de familie was hij een lieve oom. Hij was erg godsdienstig en had een goed karakter.

Zijn laatste levensjaar is voor hem erg moeilijk geweest. Hij kon niet meer zoals hij graag wilde en was van de goede zorgen van zijn zus en broer afhankelijk.

Lieve Antje en Johan, ik dank jullie voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben. God lone het jullie en al die anderen, die voor mij gezorgd hebben en mij hebben opgezocht, toen ik niet meer kon.

Eens hopen we elkaar terug te zien in het eeuwig geluk.

Heer, geef Uw dienaar Herman de eeuwige rust;

het eeuwige licht verlichte hem;

Hij ruste in vrede. Amen.

Voor Uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve broer, zwager en oom, betuigen wij U onze hartelijke dank.

Familie VAN HET REVE

Almelo, februari 1978.