





Ter dankbare herinnering aan

Jan van het Reve

Hij werd geboren te Almelo op 20 februari 1912 en overleed plotseling, eveneens te Almelo in verpleeghuis "Het Meulenbelt" op 26 september 2001. Na de afscheidsviering in de St. Christoffelkerk op 1 oktober d.o.v. hebben wij hem bij zijn zus Truus begraven op het R.-K. kerkhof te Almelo.

Heel plotseling is Jan rustig ingeslapen, vredig en vol overgave, op de gezegende leeftijd van 89 jaar. Hij werd geboren in Almelo en groeide op in een groot gezin van tien kinderen, van wie er zeven in leven bleven. Jan is altijd thuis blijven wonen; na de dood van zijn ouders samen met zijn zus Truus. Op hun manier zorgden zij goed voor elkaar. Zijn leven lang heeft hij hard gewerkt, maar ook veel genoten. Ruim 42 jaar heeft hij gewerkt bij bakkerij Witteveen. Heel trouw en met grote inzet. Zelfs elke zondag moest hij naar de bakkerij. Jan heeft nooit leren fietsen. Hij deed alles te voet. Daar had hij geen enkel probleem mee. Elke maandag ging hij uit. Hij stak een dikke sigaar op en ging ergens naar toe. Dan bestelde hij koffie

met gebak en kocht een krantje. Zo vermaakte hij zich opperbest. Jan was heel rustig. Hij zei nooit veel en klaagde nooit. Hij stelde geen hoge eisen aan het leven. Hij was gauw tevreden en vond alles goed.

Hij was gek van voetbal. Heracles was alles voor hem. Na zijn pensioen ging hij elke dag twee keer de stad in. Drie jaar geleden was zijn gezondheid zozeer achteruit gegaan, dat hij niet langer in zijn huisje aan de Nieuwlandsweg kon blijven wonen. Jan moest worden opgenomen in "Het Meulenbelt". Zijn wereldje werd erg klein. Zijn gehoor werd minder, hij kon moeilijk praten. Hij had steeds meer hulp nodig. Maar Jan bleef tevreden. Hij was heel blij met het trouwe bezoek van zijn familie en heel dankbaar voor de goede verzorging in "Het Meulenbelt". Heel plotseling heeft Jan nu zijn leven hier op aarde voltooid. Aan zijn lijden van de laatste jaren is nu een einde gekomen. Wij mogen geloven dat hij nu voor altijd gelukkig is bij God. Moge hij daar rusten in vrede.

Voor de belangstelling tijdens zijn verblijf in "Het Meulenbelt" en voor uw medeleven na het overlijden van Jan bedanken wij u oprecht.

Familie van het Reve

Almelo, 1 oktober 2001