





Ter dankbare herinnering aan

Johannes Antonius van het Reve

Hij werd geboren te Almelo op 31 december 1904 en overleed, gesterkt door de ziekenzalving eveneens te Almelo op 10 januari 1996. Na de afscheidsviering in de Christoffelkerk op 15 januari hebben wij hem begraven op het R.-K. Kerkhof.

Heel rustig is hij ingeslapen op de gezegende leeftijd van 91 jaar. Johan werd geboren als jongste in een groot gezin van acht kinderen. Hij groeide op tot een heel levenslustig en kleurrijk persoon. Het grootste deel van zijn leven woonde hij samen met zijn zus Antje en broer Herman. Van beroep was hij pettenmaker. Vele jaren lang had hij een zaak aan de Deldensestraat. Hij was trots op zijn grote vakmanschap. Johan ging graag op reis en kon daar boeiend en smakelijk over vertellen. Hij had graag mensen om zich heen. Hij legde heel makkelijk contacten en kon uitstekend overweg met allelei soorten mensen. Het was voor hem ook een soort apostolaat: een mogelijkheid om mensen te wijzen op het geloof. Johan was ook een sociaal voelend mens. Jarenlang actief in de

reclassering. Vrijgevig, vooral voor kerkelijke en sociale doelen. Hij hield veel van de natuur. Hij kon urenlang planten heel minutieus bestuderen. Johan was ook een verwoed amateur-astronoom: hij kon 's nachts opstaan om bepaalde sterren te kunnen zien. Maar bovenal was Johan een heel vroom en diep gelovig man. Hij ging heel veel naar de kerk, ging jaarlijks in retraite en zou geen dag zijn rozenhoedje overslaan, hoe laat het ook werd. De laatste vijf jaar genoot hij een heel goede verzorging in 'de Eshorst', waar hij nu ook gestorven is. De dood trof hem niet onvoorbereid. Zijn levenlang zei hij vaak: 'Je moet altijd bereid zijn om te sterven. De dood is de belangrijkste dag van je leven'.

Voor hem is deze dag nu aangebroken. Wij mogen erop vertrouwen dat God hem zal belonen voor zijn trouw en dat hij nu voor altijd gelukkig is bij God. Moge hij rusten in vrede.

Voor uw meelevens en belangstelling danken wij u oprecht.

M.E. van het Reve - van der Duin
Neven en nichten

Almelo, 15 januari 1996