



Een licht tot verlichting  
der heidenen en de glorie  
van Israël, uw volk.

*Luc. 2, 32*



Ter nagedachtenis van

**MARIA ANNA VAN HET REVE**

Zij werd geboren te Ambt-Almelo op 28 januari 1891. Na een kortstondige ziekte overleed zij in het St. Elisabeth-ziekenhuis te Almelo op 21 juni 1978. Wij hebben haar te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Almelo op 24 juni 1978.

Ofschoon zij niet de oudste was, heeft zij, door het op jeugdige leeftijd overlijden van de twee oudsten, wel die rol vervuld onder de broers en zusters. Zij was de bindende figuur in de familie, niet veel eisend voor zichzelf, steeds bereid te zorgen voor anderen, rustig en in staat tot luisteren.

Heel haar leven heeft zij hard gewerkt. Na 50 jaar trouwe dienst bij de fa. Ten Bos ontving zij de ere-medaille van de orde van Oranje-Nassau. In zorgzame trouw heeft zij haar vader en moeder tot het eind toe verzorgd. Tot het laatst toe bleef zij helder van geest, diep gelovig aanvaardend ook de pijn en het verdriet, die haar niet bespaard bleven bij het overlijden van haar broer en in de laatste weken van haar leven. Zij was een groot vereerster van Maria.

Zij zal in onze herinnering blijven als een wijze vrouw, vol levensblijheid, die ook op haar hoge leeftijd bij familie-feestjes vol gloed nog vele gedichten en verzen kon voordragen, die zij zich feilloos uit haar jeugd herinnerde.

Moge God haar lonen voor alles wat zij voor ons betekende en haar doen rusten in Zijn eeuwige vrede.

---

Voor Uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve zus, schoonzus en tante, betuigen wij U onze hartelijke dank.

Familie VAN HET REVE

Almelo, juni 1978.