



Een woord is te veel  
een zin te kort  
het vergt een leven  
om elkaar te vertellen  
wat je wilde zeggen  
en te begrijpen  
wat de ander bedoelde

In dankbare herinnering aan

## DINY UYTING-REVENBOER

echtgenote van WILL UYTING

Mama werd geboren op 18 september 1932 te Lonneker. Onverwacht en veel te vroeg, alsnog gesterkt door de ziekenzalving, overleed zij op 20 mei 1994 thuis in Hengelo. Na een gezongen Eucharistieviering in de O.L. Vrouwekerk te Hengelo is zij op 25 mei 1994 gecremeerd.

Een lieve vrouw en een zorgzame moeder is van ons heengegaan. Zij was altijd een positief ingesteld en opgewekt persoon en hield veel van gezelligheid. Deze gezelligheid vond ze bij de KVG, de kegelclub en vooral thuis bij haar man en kinderen.

Mama was eigenlijk de spil van de familie. Al zingend kokkerelde ze van hartelust in de keuken. Ze wilde het ons altijd zoveel mogelijk naar onze zin maken. Zij hield veel van muziek, de Maastreechter Staar klonk regelmatig door het huis. Haar bezorgdheid om haar kinderen was groot, vaak had ze zelfs moeite om afstand te kunnen nemen. In haar reactie en antwoorden hield ze altijd rekening met de situatie waarin ieder van ons zich bevond.

Voor de KVG is ze vele jaren actief geweest waar ze ondermeer de reises en avonden organiseerde. Hoewel ze zelf niet is meegeweest met het laatste reisje heeft ze nog intens kunnen genieten van het afsluitende etentje.

Mama was een korrekte vrouw met een eigen uitstraling, open voor andere opvattingen, altijd bereid om meningen te delen. Voor menigeen een gesprekspartner. Met haar eigen stijl en wijsheid een discussie niet uit de weg gaand. Door deze opstelling had zij met een ieder die dat wilde een goede verhouding. Mama had een diep geloof in God.

Wij staan er versteld van dat zij zo vroeg moest overlijden. De ziekte, waar zij aan leed, waren wij en zij bijna vergeten, maar stak plotseling in alle hevigheid weer de kop op. Gelukkig heeft zij in deze laatste weken niet veel pijn gehad. In het bijzijn van papa, met wie zij zich zo verbonden voelde, is zij rustig heengegaan.

Wij zijn er zeker van dat zij nu haar rust gevonden heeft en dat zij voortleeft in ons allen.

Mama bedankt voor alles.

Will  
Will en Monique  
Bart en Teske  
Annemarie