



*Moge uw liefde voor  
elkaar, een steun zijn  
bij mijn heengaan.*

Met grote genegenheid en droefheid gedenken wij

## **SJAAK RICHTER**

echtgenoot van

**LIES BOUMANS.**

Hij werd geboren te Stevensweert op 26 februari 1909 en overleed te Sittard op 13 november 1984, na gesterkt te zijn met het sacrament der zieken.

Nog onverwachts moest hij van ons heengaan, nadat wij hem met hoop in het hart naar het ziekenhuis zagen gaan.

Lichamelijk had hij zijn krachten goeddeels verbruikt maar zijn geestkracht en zijn aandacht voor zijn gezin bleven sterk. Zo graag hadden we hem nog vele jaren in ons midden willen houden omdat hij door zijn zorg en liefde voor de zijnen zoveel voor hen betekende.

Hard heeft hij gewerkt en veel meegemaakt doordat zijn eerste twee huwelijken vroegtijdig door de dood werden afgebroken. Ondanks alles behield hij een goed humeur en kon hij door een vrolijk gezegde ook bij anderen de zorgen verdrijven.

Hij was een goede echtgenoot en een fijne vader voor zijn kinderen; en later waren zijn kleinkinderen de vreugde van zijn leven.

„t Kappertje” zoals hij algemeen werd genoemd, was bij alle mensen in zijn omgeving bekend om zijn opgewekt karakter en zó zullen de meeste mensen zich hem ook in herinnering houden. Lange jaren was hij een trouwe bezoeker van het Oud Limburgs schuttersfeest; daaraan beleefde hij veel genoegen en ontspanning.

Op zijn eigen, onnavolgbare manier was hij een vroom man die niet gauw zijn gebed zou vergeten en die een diep geloof had in de zegen van God, die hij ondanks alle tegenslagen in zijn leven had ondervonden.

Om dit alles dragen wij, degenen die achterblijven, hem vol eerbied en genegenheid in ons hart en geheugen mee, overtuigd van zijn zorg en aandacht die hij ook nu nog voor ons zal hebben.

In dit vertrouwen durven we hem over te laten aan de liefdevolle handen van God, uit wiens schepende kracht hij is voortgekomen.

Sjaak Richter, rust nu in vrede na alle vermoeidheid en ziek-zijn en tot weerziens bij God, als wij weer verenigd worden, wanneer alles is volbracht.

---

Voor de innige deelneming, betoond bij het overlijden en de uitvaart van onze dierbare overledene, betuigen wij U onze oprechte dank.

**Mevr. L. Richter-Boumans,  
kinderen en kleinkinderen.**

De plechtige Zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 29 december 1984 in de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Koningsbosch om 19.00 uur.