

Dankbare herinnering aan

HERMINA THEODORA RICHTERS

weduwe van Johan Hendrik Reuver.

Zij werd geboren 24 oktober 1904 te Lonneker en is plotseling overleden te Glanerbrug op 13 december 1979.

Haar uitvaart vond plaats op 18 december in de parochiekerk van de Allerh. Rozenkrans te Glanerbrug, waarna de begrafenis op het R.K. Kerkhof aldaar.

---

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter gedachtenis aan haar.

Kinderen en kleinkinderen.

---

Zij was een goede zorgzame moeder. Opge-ruimd van karakter hield ze van gezelligheid.

De familieband was voor haar heel belangrijk en ook de kleinkinderen zag ze graag bij zich.

Voor hen was ze een lieve oma. De laatste weken was ze weer terug op haar oude plek.

Ondanks haar kwetsbare gezondheid voelde ze zich daar gelukkig en ze was vast van plan er tot haar dood niet meer weg te gaan.

Zo is het ook gebeurd. Onverwacht is zij gestorven. Wij geven haar uit handen, vertrouwen haar toe aan de levende God, en bidden:

God, geef uw toekomst en uw trouw aan deze gestorven mens. Wij kunnen niet geloven dat haar leven vergeefs is voorbij gegaan, en dat alles wat zij voor ons heeft betekend, nu verloren is en voorbij.

Maar wij verenigen ons met het geloof waarin zij zelf aan U heeft vastgehouden ten einde toe, aan U, haar God en onze God die voor ons leeft, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

---