



Wat je voor ons
betekende
vergeten
we nooit.



Met liefde en dankbaarheid denken wij aan

Albert Olde Riekerink

echtgenoot van Siny Olde Riekerink-Kroeze

Albert werd geboren op 28 maart 1941 te Lossers
en overleed op 28 mei 2010 te Enschede.

Trots op mijn lieve man, onze zorgzame vader en fantastische opa, en met dankbare herinneringen aan alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft.

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens zijn korte ziekteperiode en na het overlijden van mijn man, onze pa en opa, willen wij u hartelijk bedanken.

Siny Olde Riekerink-Kroeze
Liane en Adriaan, *Jesper*
René
Robert en Laura, *Liz*

Je bent zo snel van ons heen gegaan. Vandaag nog van alles doen, morgen in het ziekenhuis en na twee weken ben je er niet meer. Dat had niemand verwacht. Je was altijd zo sterk en je kon en wilde nog zo veel doen. Dieren waren jouw hobby, vooral vogels, daar was je zo vaak mee bezig. Met mooi weer op zondagmorgen toeren op de motor of fietsen en dan op het terras met een pilsje. Genieten kon je van de momenten dat we met z'n alle samen waren, barbecueën, weekendjes weg, dat vond je geweldig. Altijd was je druk bij René met auto's poetsen, keuren en nog zo veel meer. Klussen bij Robert en Liane, je was een druk baasje. Het kon zo gek niet zijn of jij kon het maken. Hoe ingewikkeld of het ook was, overal had je een oplossing voor. Je was de klusjesman voor ons allemaal. Waar je heen ging was je uitdrukkelijk aanwezig. Nu ga je in gedachten met ons mee. Als wij de kracht en de energie van jou hebben dan slaan we ons er wel doorheen en dat wil je ook.

Je was trots op je vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Lieve Albert, geweldige pa, trotse opa, wat zullen we jou en jouw advies en hulp missen, maar de herinnering aan jou is voor ons van onschatbare waarde. We zullen je nooit vergeten.

*Wij bedanken je voor al het goeds
dat je voor ons gedaan hebt.*

Rust nu maar uit.