



†

In dankbare herinnering

## Gerhard Olde Riekerink

“Geit van Pennkaamp”

echtgenoot van

Toos Olde Riekerink - Rikhof

\* 20 maart 1943

† 22 december 2007

Op 20 maart 1943 werd mijn man, ons pa geboren aan de Zandhuizerweg in De Lutte. Hij was de oudste in een gezin van vier kinderen. Samen met zijn broer en zussen groeide hij op in het Lutterzand, daar ontstond zijn liefde voor de natuur.

Na zijn schooltijd ging hij aan het werk als vrachtwagenchauffeur. Dit werk was zijn lust en zijn leven, de vrachtwagen zijn grote trots. Vanwege zijn rug moest hij hier noodgedwongen mee stoppen.

Bij De Vereeniging in De Lutte leerde hij ons ma kennen, waar hij in 1973 mee trouwde, ze bleven in De Lutte wonen. Samen kregen ze twee dochters, waar hij volop van genoot.

We hebben allemaal hele fijne herinneringen aan de jaren die we samen hebben gehad. Met in het

bijzonder de vakanties, waarbij we onderweg van zijn Tsjechische muziek konden ‘genieten’.

Helaas stonden de afgelopen jaren in het teken van zijn ziekte, hiermee begon voor ons een moeilijke tijd. Pa legde zich er niet bij neer, en vocht om zo lang mogelijk van het leven te genieten. Hij haalde hierbij veel kracht uit zijn geliefde muziek. Afgelopen zomer gaf hij ons na een weekend Tsjechië aan, dat hij het ziek zijn even vergeten was. Wat zijn we dankbaar dat hij in deze muziek zoveel troost vond.

Hij sprak vaak uit hoe gelukkig hij was met ons hechte gezin "Wat bin'k toch bleij da'w zo goed met mekaar kunt'".

Helaas viel je vorige week weg uit ons midden, maar dat plekje in ons gezin raak je nooit kwijt.

*Gerhard, pa  
We houden van je,  
wat zullen we jou gaan missen.*

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van pa.

Toos  
Audrey & Thijs  
Tessa & Stephan

Oldenzaal, december 2007