



Een dierbare herinnering aan

Bertus van Rijn

* 6 januari 1945

† 30 juli 2006

Na een plechtig gezongen uitvaartviering is hij begraven op het parochieel kerkhof te Deurningen op 3 augustus 2006

Bertus groeide op in het gezin als middelste van elf kinderen. Hij was een zorgenkind. Van begin af aan hebben vader en moeder hem gestimuleerd om zoveel mogelijk zelfstandig te worden. Hij kreeg zeker geen uitzonderingspositie. Op de Dr. Ariënschool heeft hij een goede tijd gehad en mede door de hoofdonderwijzer werd Bertus werknemer in de bouw. Vanaf zijn zestiende heeft hij met veel inzet bij verschillende bedrijven gewerkt. Hij schilderde en deed voorkomende werkzaamheden. Hij had enthousiasme voor

zijn werk. Zijn broer Jan was al die jaren zijn maat en kameraad.

Bertus leefde van zijn werk. Hij was daarnaast gehecht aan de natuur en genoot van alles wat leefde. Toen vader en moeder van de boerderij aan de Landmansweg moesten verhuizen, was Bertus ingenomen met de nieuwe plek in 'n Brook.

Het overlijden van vader en moeder was een hele slag voor hem.

Hij bleef in het ouderlijk huis wonen, nu met Lies en Theo. Zijn vaste gang was naar de schuur en het huis van Jan en Ria. Daar zag hij ook de kinderen opgroeien. En hij was er trots op peetoom van Rick te zijn.

Toen Bertus bij huis kwam mocht hij nog met Jan naar Suthof, wat veel betekend heeft voor hem. Veel plezier beleefde hij ook aan het zwemmen.

Bertus bezocht ook heel trouw de kerk, zijn vaste plek achterin bleef bijna nooit onbezet.

Met zijn familie heeft hij de verjaardag van 61 jaar nog heel gezellig gevierd, compleet met Tiroler muziek.

Nu is plotseling alles stil gevallen, omdat Bertus is gestorven, zomaar tijdens zijn middagmaal. We horen hem niet meer op zijn klompen aankomen.

“ Bertus bedankt om wie je was ”

Ieder die in het leven voor Bertus van betekenis is geweest en ieder die na zijn plotselinge overlijden met ons heeft meegeleefd, willen we hartelijk daarvoor bedanken.

Familie van Rijn