



Ter gedachtenis aan

Johannes Oude Rikerink

Hij is 20 mei 1911 te Enschede geboren. Daar overleed hij 20 maart 1982, vrij onverwacht, gesterkt door de genademiddelen der kerk.

Zijn crematie vond 24 maart 1982 plaats te Usselo (Enschede).

Zijn leven kende moeilijke tijden: een niet zo zonnige jeugd omdat zijn ouders hem vroeg zijn ontvallen. Met zich mee droeg hij droeve oorlogservaringen.

Door zijn levenssituatie voelde hij zich vaak afhankelijk van andere mensen.

Gelukkig was hij in zijn werk zovele jaren. Hij had een stevige interesse voor de mensen en de dingen om zich heen. Dank zij welwillende mensen en kennissen, mocht hij een fijne oude dag beleven waaraan vrij onverwacht een einde is gekomen.

Wij herinneren ons zijn leven temidden van ons en vertrouwen hem toe aan de geborgenheid van onze God.

Dat hij ruste in vrede.

Voor uw belangstelling en deelneming, betoond na het overlijden van onze beste broer, zwager en oom, betuigen wij u onze oprechte dank.

De familie

Overdinkel, 24 maart 1982