





Dankbare herinnering aan

## Ine Sleiderink - Rikhof

\* 12-6-1957

† 11-9-1991

echtgenote van  
Gerrit Sleiderink,  
mama van  
Martijn, Christel en Rick

Wij hadden Ine voor het laatst in ons midden tijdens de viering van de H. Eucharistie op 16 september 1991 en hebben haar daarna te rusten gelegd op het parochiële kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

-.-.-.-.-

In haar dagboek schrijft Ine:

*Mijn afscheid.*

*Nu mij lichamelijke toestand steeds slechter wordt, wil ik toch enkele woorden kwijt aan mijn familie, vrienden en kennissen.*

*Ik heb in mijn leven geprobeerd iedereen het altijd zoveel mogelijk naar z'n zin te doen. Ik dacht dat me dit in grote lijnen aardig gelukt is. Ik heb geprobeerd iedereen te helpen.*

*Ik heb geprobeerd iedereen te steunen in slechte tijden. Ik heb geprobeerd altijd open te staan voor mensen die anders denken en voelen. Ik heb geprobeerd zo weinig mogelijk vijanden te maken. Ik heb geprobeerd een goed en hecht gezin op te bouwen. Wanneer ik onbewust toch iemand of meerderen gekwetst heb ik in hun gevoelens of hun doen en laten, hoop ik dat ze mij dit vergeven, want dit is niet mijn bedoeling geweest.*

*Verder wil ik iedereen bedanken, die mij de laatste maanden, weken en dagen van mijn leven hebben gesteund en geholpen. Het zijn er teveel om ieder persoonlijk te bedanken. Ik hoop dat u na mijn dood dat door zult blijven doen, zodat mijn gezin (Gerrit en de kinderen) niet helemaal uiteen valt. Ik hoop dat mijn gezin altijd een gelukkig, blij en open gezin blijft, ondanks mijn afwezigheid.*

*Ik weet dat God mij de kracht en steun zal schenken mijn leven waardig en op een goede manier te beëindigen. Ook al ben ik bang voor alles wat komen gaat, toch weet ik dat met Gods hulp alles in goede banen wordt geleid. Iedereen bedankt en misschien tot ziens.*

Ine.