



Rust
in
Vrede



Ter blijvende en dankbare herinnering aan mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa

JOHANNES RIKHOF

echtgenoot van

HENDRIKA SUZANNA KIENHUIS

eerder echtgenoot van

MARIA JOHANNA TER BRAAK

Hij werd 11 april 1909 te Langeveen geboren. Opgenomen in het St. Elisabeth-ziekenhuis te Almelo en tijdig voorzien van de H. H. Sacramenten overleed hij aldaar op zaterdag 24 januari 1976. Woensdag 28 januari d.o.v. hebben wij zijn lichaam aan de schoot der aarde toevertrouwd op het r.k. kerkhof te Langeveen, waar het wacht op de verheerlijking van de verrijzenis.

Hij was een goed sympathieke mens, met een vriendelijk en goed woord voor iedereen. Altijd vrolijk en opgeruimd en ofschoon hij heel zijn leven ziekelijk was, hoorde men hem nooit klagen. Een ieder hield dan ook van hem. In 1938 getrouwd, verloor hij reeds in 1944 zijn vrouw en bleef met de zorg van drie kleine kinderen zitten. In 1946 is hij opnieuw en zeer gelukkig getrouwd. Uit dit huwelijk werd één kind geboren. Zijn gezin ging hem bijzonder ter harte. Hij was dan ook een zeer zorgzame man en vader voor zijn vrouw en kinderen. Hun geluk was zijn geluk. Ondanks zijn zwakke gezondheid heeft hij hard gewerkt. Zijn boerenbedrijf was hem alles en het paard zijn lievelingsdier. Als opa voelde hij zich zielsgelukkig en de kleinkinderen waren gek met hem. Hoewel gehecht aan dit leven en altijd

vrolijk van aard, was hij in het diepst van zijn hart een diepgelovig mens, die Gods H. Wil in tevredenheid wist te aanvaarden, toen hij wist dat het uur van afscheid van al wat hem hier op aarde zo dierbaar was, ging naderen. Zonder klagen en met bewonderenswaardige moed en volledige overgave heeft hij zijn lijdensbed dragend om te sterven met de woorden: „Heer in Uw handen beveel ik mijn geest”. God, hemelse Vader, ook wij die achter blijven buigen in droevige onderwerping ons hoofd voor Uw H. Wil. Wij bidden U, wil onze droefheid aanvaarden en schenk vader als loon voor al het goede dat hij voor ons deed het leven dat geen dood meer kent en Uw vreugde voor altijd. Lieve vrouw! God heeft een zwaar offer van je gevraagd. Al ben ik niet meer bij je; in liefde blijven we verenigd. Mijn dank voor alles wat je voor mij geweest bent. Mogen God en de kinderen je troost zijn. Kinderen. Blijft mij steeds indachtig en laat je liefde voor je vader zien door je grote liefde voor moeder. Zorgt goed voor haar en God zal jullie zegenen. Van uit de hemel blijf ik voor jullie bidden.

Onze Vader. – Wees Gegroet.
DAT HIJ RUSTE IN VREDE.

Voor uw medeleven bij het overlijden en uw aanwezigheid bij de begrafenis van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

Langeveen,
januari 1976

Wed. H. S. Rikhof-Kienhuis
Kinderen
en kleinkinderen