

Gedenk in uwe godvruchtige gebeden
de Ziel van Zaliger

Gerhardus Johannes Rikkert,

geboren te Berghuizen (gem. Losser) 27
October 1846, na voorzien van de H.H.
Sacramenten der Stervenden aldaar overleden
16 Mei 1930 en den 20 d.a.v. op het
R.K. Kerkhof te Oldenzaal begraven.

De hooge jaren, die op de wegen der
gerechtigheid gevonden worden zijn een
eerekroon. Zijn aandenken zal in zegening
blijven.

Hij was een eenvoudig en rechtschapen
man vreesde God en week af van het kwaad.

Gedenk. bid ik U, o Heer dat ik voor U
in waarheid en met een oprecht hart heb
omgegaan en gedaan heb hetgeen goed was
in Uwe oogen. Isaias XXXVIII : 3.

Geliefde broer en zusters, zoolang ik bij
U was, was ik er door Gods wil, dankt
Hem en zingt Hem lof. Tobias XII : 18.

Zie, in het Hart van Jezus, is de deur
van het Paradijs open. H. Bonaventura.

Mijn Jezus. barmhartigheid. (100 d. afl.)

Onze Vader. — Wees gegroet.