





in dankbare herinnering aan

Antoon Olde Rikkert

“ Rikkerts Toon ”

echtgenoot van Marie Kuipers

Pa werd geboren op 2 december 1922 te Lemselo. Op vrijdag 21 juli 2006 overleed hij in het S.M.T. te Hengelo. Samen met familie, noabers en bekenden is hij op 26 juli begraven op het R.K. kerkhof van de Heilige Plechelmus te Rossum.

Pa werd geboren te Lemselo in een gezin met 7 kinderen. Hij vestigde zich als bakker dicht bij het ouderlijk huis. Op 5 juni 1962 trouwde hij met Marie Kuipers. Samen kregen ze 3 kinderen en 8 kleinkinderen. Het leven van pa kenmerkte zich door eenvoud. Met veel inzet en liefde zette hij zich samen met Marie in voor hun bakkerij die uitgroeide tot een kruidenierswinkel. Hij was altijd voor een ander in touw, stond in de omgeving van Lemselo bekend als “Rikkerts Toon” en was geliefd onder zijn klanten.

Hij is 40 jaar collectant geweest van de Heilige Plechelmusparochie in Rossum. Pa heeft tot over zijn 65 tigste gewerkt en stopte hiermee toen zijn kinderen werk hadden. Vervolgens brak er een andere periode voor hem en Marie aan. Hij vond het prettig dat Ria en Bertus bij hen introkken en tevens moest hij een andere invulling geven aan zijn leven wat hem uiteindelijk goed afging. Het toch wat jachtige bestaan als “venter” werd vervuld en hij schikte zich steeds meer in de rol van vader, schoonvader en opa.

Hij hielp zijn kinderen bij het opbouwen van hun huis en besteedde veel tijd aan zijn kleinkinderen, daarbij altijd vergezeld van zijn sigaar. Het was een vertrouwd beeld hem aan de Lemseloseschoolweg te zien lopen met de hond aan de lijn.

Ondanks het feit dat de laatste jaren zijn gezondheid wat minder werd, en hij minder kon doen, klaagde hij nooit. Hij was tevreden met wat hij had en hij zocht dan een plekje in en rond het huis. 14 juli 2006 moest hij uiteindelijk opgenomen worden in het ziekenhuis en toen werd het duidelijk dat hij ernstig ziek was.

Hij heeft ervoor gevochten om weer thuis te komen. Na zijn overlijden hebben we hem toch nog een paar dagen thuis gehad. Het was voor ons een troost dat hij rustig is ingeslapen in de wetenschap dat wij er voor hem waren en ***hij voor ons.***

We zijn erg dankbaar dat we hem zolang in ons midden hebben gehad.

Voor uw medeleven en belangstelling betuigen wij u onze oprechte dank.

Lemselo, juli 2006 Marie Olde Rikkert - Kuipers
Kinderen en kleinkinderen