



MICHELANGELO



Een kleine herinnering aan

Gerardus Johannes Rikmanspoel

echtgenoot van

Engelina Maria Diepenmaat

Geboren te Tubbergen 30 mei 1897. Meermalen gesterkt door het H. Sacrament van de zieken, overleden in het Verpleegtehuis Eugeria te Almelo 3 augustus 1962, Zijn lichaam werd te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Zenderen 8 augustus d.a.v. in afwachting van de glorievolle verrijzenis.

In gezonde dagen heeft de dierbare overledene plichtgetrouw en met volle toewijding voor zijn gezin gewerkt. Dan komen de jaren waarin hij bijna niet meer arbeiden kan. Man van geloof weet hij door welke kracht hij dit zware kruis kan dragen. Iedere morgen gaat hij naar de kerk, offert en verenigt zich met Christus en vertrouwt Moeder Maria al zijn zorgen toe. En als hij ook niet meer ter kerke kan gaan, bijna anderhalf jaar op het ziekbed ligt, blijft hij geduldig en tevreden. Wat God doet is wel gedaan Dierbare echtgenote, gij hebt mij altijd met zoveel liefde en zorgen omringd. Wat waren wij in liefde met elkaar verenigd. Ik dank u voor alles Wees nu sterk in het geloof en moge mijn aandenken u berusting geven. Beste kinderen: God zegene en beware u. Wat was het voor mij een geluk als ik mij door u omringd wist Weest de troost voor moeder in deze droeve dagen en bidt iedere avond samen voor mij, die u zo lief had Bloedverwanten, vrienden en kennissen, vaarwel Tot weerziens voor Gods troon! Hij was uw kind, o Maria, toon nu, dat Gij zijn Moeder zijt.