





In dankbare herinnering aan

**Gesina Aleida
Rikmanspoel**

echtgenote van
Hermanus Albertus Alberink.

Zij werd geboren op 30 november 1913 te Albergen. Na voorzien te zijn van H. Sacrament der Zieken overleed zij op 3 april 1991 in verpleegtehuis „t Meulenbelt“.

Na de plechtige Eucharistieviering in de St. Pancratiuskerk te Tubbergen, hebben wij haar te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar op 6 april 1991.

Zij was een godsdienstige vrouw, het geloof betekende veel voor haar. Ze kende grote kracht toe aan het bidden van de rozenkrans, die dan ook altijd in haar nabijheid was.

Ze heeft in haar leven hard gewerkt en was vol zorg en toewijding voor haar man en kinderen. Ook voor haar kleinkinderen was ze een liefdevolle oma die altijd veel belangstelling voor hen toonde. Ze was blij wanneer haar kinderen en kleinkinderen op bezoek kwamen. Haar grote hobby was de tuin en dan met name de moestuin. Heel wat uren heeft ze er in doorgebracht. Ze was dol op alle bloemen in en rond om het huis. Ze hield ook van

uitgaan. Bij uitstapjes samen met vader genoot ze van de kleinste dingen die ze onderweg zag. Zoals ze ook altijd blij was met de eenvoudigste tekeningen en cadeautjes van de kleinkinderen.

De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit. Nadat ze in het ziekenhuis te Almelo het Sacrament der Zieken had ontvangen, leefde ze weer wat op. Maar het einde kwam toch nog onverwacht in het verpleeghuis „t Meulenbelt“.

*Ze was en bleef onze Moeder,
door haar geloof en gebed
door haar zorgzame bedrijvigheid,
door haar echte eenvoud.
Een Moeder en Oma, die we nooit willen
vergeten.*

Voor Uw oprechte blijken van belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn zorgzame vrouw, onze moeder en oma, zeggen wij U hierbij dank.

H.A. Alberink
kinderen en kleinkinderen

Tubbergen, april 1991
Hunzeweg 6.