



Gedenk in Uw gebeden

Albertus Bernardus van Ritbergen

geboren 4 augustus 1876 te Oldenzaal, aldaar overleden, na voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, 14 juli 1962, en op 17 juli d.a.v. begraven op het R.K. Kerkhof te Oldenzaal.

Zalig de doden, die in de Heer sterven. Zij rusten van hun arbeid, want hun werken volgen hen. Apoc. 14.13

God heeft hem vele levensjaren geschonken. Hij heeft die eenvoudig en sober doorgebracht, hij heeft meegeleefd met voor- en tegenspoed. Hij heeft zich verheugd als er blijdschap was, hij was bedroefd als er leed was in 't huisgezin.

Door zijn belangstelling en zijn bescheidenheid was hij een echte goedige oom, die ons met raad en daad heeft bijgestaan.

Dierbare schoonzus en familie, hartelijk dank voor de jarenlange gastvrijheid, die ik heb genoten, voor de liefdevolle zorg, die ik heb mogen ondervinden.

Ik was eenzaam, maar gij hebt mij bezocht. God zal U daarvoor lonen. Gedenkt mij in Uw gebeden.

Moeder van Christus, wees mij 'n voorpraak bij God.

Hij ruste in vrede.