



Ter nagedachtenis aan
Gerrit Raamsteeboers

*"Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder man."*

Hij werd geboren op 24 maart 1922 te Hellendoorn. Op 14 september 1996 overleed hij in het ziekenhuis omringd door zijn vrouw en kinderen na voorzien te zijn van het Heilige Sacrament der Zieken.

Gerrit heeft volop van z'n jeugd genoten, maar het kostte hem erg veel moeite te beginnen aan z'n ideaal, namelijk samen met Annie een eigen boerenbedrijf te stichten.

Op dit bedrijf heeft hij na een leven lang van hard werken en vele tegenslagen toch een voor hem kostbaar bezit opgebouwd, namelijk zijn kinderen en kleinkinderen.

Naast dit bezit vond hij gezondheid een grote rijkdom.

En op het moment dat hij deze (rijkdom) verloor kon hij dat geestelijk eigenlijk niet goed verwerken.

Dit was het begin van een strijd met zichzelf en z'n ziekte die hij uiteindelijk op zaterdag 14 september verloor.

Voor uw blijken van medeleven betoond na het overlijden van onze geliefde man, vader en opa, danken wij u hartelijk.

Annie Raamsteeboers-Fikken
Kinderen en kleinkinderen