

Voor het medeleven na het overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader, behuwd- en grootvader, zeggen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam:

H. RAANHUIS-STEVEN'S

Ter vrome herinnering aan

† JOHANNES HENDRIKUS RAANHUIS

echtgenoot van Hendrika Stevens

Hij werd geboren te Wiene 24 januari 1893 en overleed ruim 78 jaar oud, na het ontvangen der sacramenten der zieken te Glanerbrug op 26 juni 1971. De 29ste juni is hij op het parochiële kerkhof te Bentelo begraven.

Moge hij nu in vrede rusten.

Allen, die hem gekend hebben, getuigen van hem: wat was hij een flinke en kloeke man in de goede jaren van zijn leven; een goede vader voor zijn kinderen, een bezorgde echtgenoot, een goede buurman, een respectabel man. Doch wat een tragisch verval in zijn laatste levensjaren: het was alsof de wereld zich voor hem afsloot, alsof alles verduisterde voor zijn geest, zelfs zijn allernaasten, zijn

bezorgde huisgenoten, zijn goede vrouw, die dag en nacht over hem waakten en liefdevol verzorgden, herkende hij niet meer. Maar nu is die sluier van hem weggevallen, die floers, die zijn geest verhulde, nu heeft Onze Lieve Heer hem weer herschapen in volle geestkracht en vitaliteit. Jesus heeft ons dit duidelijk gemaakt in de tekenen die Hij voor ons deed: blinden de ogen weer openen, lammen en gebrekkigen hun gaafheid teruggeven, dat alles als teken om ons duidelijk te maken wat het zeggen wil dat Hij ons is komen verlossen. Dat is een grote troost, bij alle gemis, voor zijn goede vrouw, met wie hij vijftig jaar samen lief en leed heeft gedeeld en voor zijn kinderen: Vader leeft nu voor God.

En al kunnen wij ons hier geen voorstelling maken van dat leven bij God na onze dood, wij zijn er diep van overtuigd dat hij veilig geborgen is bij God, schenker van alle leven. Bij Hem hopen wij hem eenmaal weer te vinden in volle kracht en gaafheid.

Heer, wij vragen U troost en kracht voor zijn goede vrouw en voor zijn kinderen en wij vragen U voor hem: Heer, neem Uw dienaar Hendrik, die in U heeft geloofd en op U vertrouwd heeft, nu tot U in het eeuwige leven. Wij leggen ons leven en het lot van onze dierbare gestorvenen vol vertrouwen in Uw hand, die alles bewaart, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.