

MARIA, LEEF IN VREDE.

Ter vrome gedachtenis aan

Johanna Maria Raatgerink

Geboren te Rossum 7 Maart 1885
leefde zij gedurende 43 jaren in een ge-
lukkige en gezegende echtvereniging met

JOHANNES HENDRIKUS KROP

die haar een jaar tevoren voorging in het
Eeuwige leven.

Voorzien van de Genademiddelen der H.
Kerk overleed zij te Rossum 23 Jan. 1954.
Haar lichaam wacht de verrijzenis op het
R. K. kerkhof aldaar, waar het werd te
ruste gelegd 27 Jan. d.o.v. in het familie-
graf op de plek der weldoeners van de
parochie.

Haar ziel leve met Gods uitverkorenen.

De moeder, waard in de gedachtenis der
goeden voort te leven, is plotseling van
ons weggenomen. Gods wil zij gezegend.
Zoals zij geleefd heeft, is ze heengegaan :
Kalm en gelaten, geheel aan Hem over-
gegeven, om nu beloond te worden voor
het vele goede, dat zij gedurende haar
aardse leven gedaan heeft. Kinderen, ik was
graag bij u gebleven, maar ik onderwerp
mij gaarne aan Gods H. Wil.

Ik dank u allen, want tot het eind van
mijn leven hebt ge mijn dagen aangenaam
gemaakt Onthoud mijn voorbeeld en ver-
maningen: en thans reken ik op uw blijvend
gebed, vooral ook van u, mijn dochter, die
het offer uwer afwezigheid bij mijn heen-
gaan gaarne voor mij aan God hebt gebracht.

Tot weerziens in de hemel.

Zij ruste in vrede.