





IN VREDE RUSTE

WILLEM RADEMAKER

echtgenoot van

ELISABETH WEIJERS

Hij werd geboren in Zutphen op
op 13 februari 1897.

Donderdagmorgen 15 september 1983
is hij overleden.

Maandag 19 september hebben we
hem na de uitvaartmis in de St.Jozef-
kerk uitgeleide gedaan naar het
crematorium.

Een mens heeft wat meegemaakt als
hij 86 is. Veranderingen op ieder ge-
bied van het leven. Dit aan te kunnen
en te verwerken verdient alleen al
alle respect.

Vader heeft zijn leven goed besteed.

Zijn leven werd gekenmerkt door een
opgeruimd karakter. Dat maakte hem
in de buurt bemind. — Hij zou nooit
wat zeggen wat een ander pijn deed.
Nee, er kwam geen onvertogen woord
uit zijn mond. — Hij was een en al
vriendelijkheid, die op zijn tijd wist te
genieten van de prettige dingen van
het leven.

Van Willem Rademaker kun je zeg-
gen dat hij een trouw en vredelievend
man was.

TROUW! Twee-en-zestig jaar heeft
hij lief en leed met moeder gedeeld.
Hun liefde was zó gerijpt dat ze de
laatste jaren thuis alles samen deden
en dat wilden ze zich niet uit handen
laten nemen.

VREDELIEVEND! Vader had 'n hekel
aan ruzie; hij probeerde altijd in zijn
eigen huis en in de buurt er voor te
zorgen dat er een goede sfeer was.
En ging daarom niet gauw tegen iets
in. — Toen hij nog werkte, was hij be-
kend om zijn vakbekwaamheid. In het
ziekenhuis „De Stadsmaten” wist hij
als monteur heel wat vervelende din-
gen te verhelpen en te voorkomen.

Bidden wij dat God zijn trouwe die-
naar mag opnemen in Zijn Heerlijk-
heid. Omgeef deze mens met het licht
van Uw Eeuwigheid, waar duizend
jaren zijn als één dag... en laat ons,
voor wie de dag soms lang valt, één-
maal verenigd worden met hem, die
wij zo graag nog langer in ons mid-
den hadden gehad.

Voor uw blijk van medeleven, zeggen
wij U onze oprechte dank.

De familie.