



Ter dankbare herinnering aan
onze ouders en grootouders

JAN RAKE

geboren te Hengelo ov op 21 maart 1900 en
overleden in het Dr. P. C. Borsthuis
te Hengelo ov op 5 mei 1987

en

DIEN RAKE-HUISKES

geboren te Enschede op 21 maart 1908 en
overleden te Hengelo ov op
25 december 1979.

Getrouwd in 1932 hebben vader en moeder veel
geluk in hun leven gekend. Ze waren blij met
hun kinderen en vooral de kleinkinderen waren
hun trots en rijkdom.

Beiden met hun eigen aard en karakter, vulden
ze elkaar wonderwel aan. In alle eenvoud
werkten ze voor het gezin en leefden ze mee
met familie en kennissen.

De plotselinge dood van dochter Dinie, hun
oogappel, op 28 december 1965, brak hun beider
leven. Geschokt en met de pijn van het verlies
in hun hart vervolgden ze hun levensweg.

De laatste jaren moesten ze steeds weer afstand
doen: van hun huis, van hun hobbies, van
elkaar en tenslotte van het leven zelf.

God heeft een grote plaats in hun leven Inge-
nomen, ook toen ze met moeilijke vragen over
lijden en dood werden geconfronteerd.

In vrede zijn ze van ons heengegaan. Mogen
ze nu bij God voor altijd wonen in Zijn Licht en
Vrede.

Lieve ouders, bedankt voor al het goede dat
jullie ons hebben meegegeven.
Lieve opa en oma, we vergeten jullie nooit!

We danken u van harte voor alles wat u voor
onze ouders bent geweest tijdens hun leven,
vooral in tijden van verdriet en ziekte, en voor
uw meelevens na hun heengaan.

Henk en Ria
Mariëtte
Michiel
Janine

Jan en José
Angelique
Cindy

Hengelo ov, mei 1987