



In dankbaarheid gedenken we
het lange priesterleven van

Herman Raken

Geboren te Groningen 31-12-1905.
Overleden te Ootmarsum 21-02-1997.

In de O.L. Vrouw te Hengelo vierden we de Eucharistie. We legden zijn lichaam te rusten op de begraafplaats te Hengelo.

Zijn lange priesterleven was getekend door een groot geloof, door dienstbaarheid en eerlijkheid.

Zijn ijver voor het huis van de Heer was groot als kapelaan in Vianen en Kampen, in Zeist en Utrecht, als pastoor in Arnhem en Hengelo.

De laatste jaren verstilde zijn leven: in liefde voor muziek, nadenken, genieten en bidden. In grote vrede is hij zijn Heer tegemoet gegaan.

*"Ik mag weer leven onder Gods' oog,
in het land van de levenden."*

Ps. 116.