



Dankbare herinnering aan

## **Johannes Albertus Rakers**

echtgenoot van

### **Aleida Euphemia Theresia Aveskamp**

Hij werd geboren in Beuningen op 15 augustus 1924 en overleed na het ontvangen van het Sacrament der Zieken, omgeven door vrouw en kinderen, in het Oldenzaalse ziekenhuis op 13 augustus 1993. We hadden hem 18 augustus voor het laatst in ons midden tijdens de viering van de H. Eucharistie, waarna wij hem te rusten hebben gelegd op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Een trouwe, liefdevolle en zorgzame echtgenoot moest naar menselijke overwegingen te vroeg afscheid nemen. Hij was zo bezorgd voor de tijd, wanneer hij er niet meer zou zijn, het meest om moeder, die hem altijd en bijzonder de laatste levensmaanden met zoveel liefde en zorg had bijgestaan.

Gelukkig hebben wij, zijn kinderen, hem in alles laten merken, dat wij zijn zorg deelden en zullen meenemen voor de tijd, die kornen gaat.

We zullen ons altijd het geëmotioneerde af-

scheid van pa en ma herinneren, toen hij naar het ziekenhuis moest.

We missen een bezorgde vader aan hem, die hard gewerkt heeft voor zijn gezin, misschien soms wat streng, maar altijd korrekt en eerlijk met ons omging. Vol zorg was hij voor onze toekomst en stond ons altijd met raad en daad terzijde.

Ook hield hij zielsveel van zijn kleinkinderen.

Johan Rakers was een natuurliefhebber en was vaak op de fiets of wandelend buiten aan te treffen. Zijn grootste hobby was klootschieten, maar hij hield ook van kaarten en voetbal.

Zijn gezelligheid en opgewekt karakter hebben velen in hem gewaardeerd.

De parochiegemeenschap verliest in Johan een meelevende mede-gelovige.

God heeft nu zijn dienaar bij Zich geroepen. In de hemel hebben wij een goede voorspreker aan hem en blijft hij in liefde met ons verbonden.

Hij is nu met Maria opgenomen in de heerlijkheid van God, onze Vader.

Pa, we blijven aan elkaar denken, zeker in ons gebed, bedankt en tot weerziens bij God.

Rust in vrede.

Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa en schoonzoon, betuigen wij U onze oprechte dank.

De familie.