

In dankbare herinnering aan

**Maria Katharina Euphemia
Vaanhold-Rakers**

Zij werd geboren op 29 januari 1921 in Wietmarschen. Door het Sacrament van de Doop werd zij opgenomen in de gemeenschap van Christus. Zij ontving het Sacrament van de Zieken en stierf te Enschede op 10 december 1994.

Ze groeide op in een gezin met zes kinderen. Ze werd met hard werken grootgebracht en ze bleef haar hele leven hard werken, zelfs toen dat niet meer nodig was. Ze was altijd het zonnetje in huis, steeds opgewekt en vrolijk.

Het leven was voor haar een feest, ze kon zich over de kleinste dingen verheugen. Niets was haar ooit te veel.

Toen einde jaren zestig de werkeloosheid in de textielindustrie toesloeg en vader een baan in Afrika werd aangeboden, zei ze spontaan: „Ik ga wel mee." En ze paste zich snel aan.

Gedurende 38 jaren deelde ze haar liefde met vader. Dat waren goede jaren

Ze was een zorgzame echtgenote en moeders gaf ons alle liefde die ze in zich had. Ook anderen waren altijd welkom en voor iedereen had ze een goed woord. Ziekte heeft ze gelukkig tot vlak voor het einde niet gekend. Pas de laatste twee jaren werd ze ziek en vermagerde ze erg. Vele onderzoeken gedurende een periode van een jaar leverden niet de diagnose. In deze tijd beleefde ze veel vreugde aan haar kleinzoon.

Na een licht herstel moest ze drie weken geleden plotseling toch weer in het ziekenhuis worden opgenomen.

Ze bleek ongeneeslijk ziek. Ook toen nog bleef ze tevreden. Haar heengaan schiept een leegte: we zullen altijd aan haar blijven denken.

Moge zij leven in de vrede van de Heer.

Dinant Vaanhold
Jos
Marijke en Hans
Niek

Lonneker, 14 december 1994