

Dankbare herinnering aan

**BERTUS DE RAM**

*echtgenoot van*

**ANNIE KROEP**

Hij werd geboren op 11 september 1917 te Lossler. Op 11 oktober 1986 overleed hij te Enschede.

Wij hielden voor hem de H.Uitvaart-mis op woensdag 15 oktober d.a.v. in de kerk van de H.Michaël.

*Nu vader er niet meer is  
rest alleen de herinnering,  
maar zo geweldig  
dat hij daarin  
voor ons blijft leven!*

Voor ons was hij een hartelijke en open man. Hij kon van harte genieten van de wereld om hem heen, van de natuur, het weer, zijn duiven, de mensen.

Met weinig was hij tevreden.

Wel een man met een uitgesproken mening, principieel in zijn denken. Daardoor was hij voor anderen wel eens moeilijk, maar ook voor zichzelf.

Door zijn ziekte was het leven de laatste jaren niet zo gemakkelijk.

Dat anderen wel eens vergaten, hoe moeilijk het is elke dag weer de benauwdheid te moeten dragen, deed hem zeer en gaf hem vooral de laatste tijd het gevoel niet gekend te worden in zijn lijden. Toch bleef hij optimistisch.

Zijn geloof in God is hem steeds 'n steun en leidraad geweest in 't leven. Dat gaf hem ook een sterke verbondenheid met de gemeenschap van de Michaëlparochie.

Mag God aan hem vervullen, waarop hij tijdens zijn leven vertrouwd heeft: dat de Heer hem bij zijn dood verlossend tegemoet zal treden.

---

Voor Uw meeleven bij de ziekte en het afscheid zijn wij u heel erkentelijk.

Mevrouw de Ram,  
kinderen en kleinkinderen.