

Houden we in dankbare gedachtenis

Johannes Hendrikus de Ram

echtgenoot van

Susanna Aleida Eilers

Hij werd geboren in Losser op 13 mei 1919. Gesterkt met de Zalving van de zieken, stierf hij onverwachts op 2 oktober 1979. Na een Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Martinus te Losser, hebben zijn dierbare familieleden zijn lichaam begeleid op zijn laatste gang op aarde naar Usselo, hem toevertrouwend aan de Heer van het leven. Het was toen vrijdag 5 oktober 1979.

Zoals hij hoopte is hem bij zijn vertrek uit zijn aardse leven een langdurige benauwdheid bespaard. Niettemin had hij zich bij zijn aanleg voor benauwdheid gedurende vele jaren een moedige houding eigen gemaakt.

Die vond zeker zijn grond ook in een gelovige levenswijze en een trouw nakomen van zijn geloof. Talrijke liederen, die hij speelde op zijn trompet, hadden een geweldige achtergrond. Een trouw vieren van de zondagen, niet alleen als een aardse rustdag, maar ook als een Dag des Heren, stond normaal op zijn program.

Dierbare vrouw en familieleden, dank voor jullie hartelijkheid en zorgen voor mij.

Moge de Heer van het leven, Die zelf door het lijden heen zijn heerlijkheid inging, ook zijn dienaar Johan gedachtig zijn en hem binnenleiden in het Huis van Zijn Vader.

Heer, troost ons, die hem missen en vervul voor hem zijn diepste hartewens naar blijvend geluk.

Voor uw belangstelling en medeleven, be-
toond na het overlijden van mijn lieve man,
betuig ik u mijn oprechte dank.

S. A. de Ram-Eilers