

Ter nagedachtenis aan

## **Maria Alberta Theresia Kamphuis-Rasink**

echtgenote van  
Gerhardus Bernardus Kamphuis

Zij werd geboren op 20 april 1935 te Enschede en overleed op 30 september 2003 te Enschede. Op 6 oktober hebben wij afscheid van haar genomen tijdens de Uitvaartdienst in de Verrijzeniskerk.

Op dinsdag 30 september heeft ma na een zware ziekte met veel moeite afscheid van ons genomen. Zij was een lieve, rustige moeder die altijd klaar stond voor pa en het gezin. Ma was een fantastische oma voor haar kleinkinderen, zij zullen haar heel erg missen. Tijdens haar ziekte zijn vele familieleden en vrienden haar blijven bezoeken, waaruit blijkt dat zij bij iedereen geliefd was. We zullen ons allemaal de fijne momenten met haar herinneren en hopen dat zij er uiteindelijk vrede in heeft gevonden.

We zullen altijd aan je denken ma.

Pa, de kinderen en kleinkinderen

Eenvoud was je grote kracht,  
zorgzaam zijn je leven.  
Aan jezelf heb je nooit gedacht,  
voor jou telde alleen het geven.

En dan zo plotseling en abrupt,  
de moeder van gisteren is niet meer.  
Helpen konden we je niet.  
We streelden je wang, gaven een zoen,  
het was alles wat we konden doen.

Dag na dag moesten we je meer verlaten,  
dankbaar dat we je mochten steunen  
in je laatste levensuren.  
En toch het afscheid, zo onverwacht.