



GEORGE RASKER

* 14-6-1889 AMSTERDAM

† 5-1-1973 BOXMEER

Hij was een man, die zich heel en al gaf aan zijn werk en met liefde en toewijding al zijn talenten wist te gebruiken, zonder er zich op te beroemen. Zijn culturele bijdrage voor de Boxmeerse gemeenschap is niet gering geweest. Tot op hoge leeftijd gaf hij blijk van zijn reëele kijk op zaken en konden daarom vele mensen waarde hechten aan zijn oordelen. Hij was zakelijk, maar niet minder godsdienstig, al heeft het hem veel gekost uiteindelijk afhankelijk te worden van de mensen om zich heen. Hij heeft het verwerkt en hij bleef dankbaar voor alles wat men voor hem deed.

Daarom durven wij nu ook bidden: goede God, wil deze man en vader belonen voor alles wat hij heeft opgebouwd. Het waren niet alleen huizen. Hij was ook gelukkig met zijn gezin. Wil hem daarom alle fouten vergeven, die hij in menselijke zwakheid mocht begaan hebben en laat hem nu delen in de glorie van Uw heerlijkheid. Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Voor uw gebeden en belangstelling bij het overlijden en de begrafenis, betuigen wij U onze oprechte dank.

FAMILIE RASKER

Boxmeer, januari 1973