

Op 3 oktober 1981 werd na een lang en smartelijk ziekbed, toch nog onverwacht

### **ELISABETH RECKMANN**

opgeroepen tot het eeuwig leven.

Zij werd geboren te Epe (i.W.) en op 15 mei 1899 door het H.Doopsel opgenomen in de Katholieke Kerk.

Zij huwde in 1927 met

#### **GERHARDUS KELLERHUIS,**

met wie zij een gelukkig leven leidde en die haar voorging in het eeuwig leven op 22 juni 1961. — Op 8 oktober 1981 hebben wij haar uitgeleide gedaan naar haar laatste rustplaats op de Oosterbegraafplaats in Enschede.

Eindelijk heeft zij rust gevonden.

Sinds, in 1961 haar hartelijke en goede man haar was ontvallen, bleef zij rusteloos en zwervend. Haar vriendelijke flat aan de Espoortstraat bood haar geen rustgevend onderdak en zij voelde zich er alleen en eenzaam.

Veel gastvrijheid, troost en warmte moet zij gevonden en ontvangen hebben van de familieleden die zij jaarlijks veelvuldig en gedurende lange perioden bezocht: haar zusters Toni en Anne, haar schoonzusters Mies en Anne en haar nichtje Trude.

Haar huwelijksleven was gelukkig, haar man droeg haar op handen en was 'n toonbeeld van begrip en liefde.

Toch is veel verdriet haar deel geweest: tot acht keer toe werd 't moederschap, waarnaar zij zo zeer verlangde, ontijdig onderbroken en bleef haar grote hunkering naar een kind, dat van hun beiden zou zijn, onvervuld. Hoezeer hebben deze smartelijke ervaringen haar verdere leven en haar omgang met haar medemensen en haar familie bepaald? - Niemand van ons past het een oordeel te vellen, hoe moeilijk soms da dagelijkse omgang met haar zijn kon.

Alles weten, alles vergeven kan Hij die hart en nieren van de mensen doorgrondt; in Zijn Goddelijke liefdevolle barmhartigheid heeft zij nu haar uiteindelijke rust gevonden.

Het zij zo!