





In dankbare herinnering aan
**ANTONIUS GERHARD ANASTATIUS
REEF**

Ridder in de orde van Oranje Nassau
echtgenoot van
ELISABETH MARIA THERESIA MULDER.

Geboren op 26 juli 1906 te Oldenzaal.
Gesterkt door de genademiddelen van onze Kerk,
overleed hij op 6 juli 1986 in volledige overgave aan
Gods Wil.

Anton is heengegaan.

Velen, heel velen zullen hem missen.

Elly en de kinderen het meeste, maar ook familie,
vrienden en bekenden.

Daarbij denken wij ook aan allen die hem in zijn
werkzaamheden hebben leren kennen en waarderen.

Hij was met al zijn energie en talent al zeer jong
betrokken bij de uitbouw van de bedrijven waaraan
hij mede leiding gaf, zich daarbij gesteund wetend
door zijn medewerkers.

Zijn kundigheid, betrouwbaarheid en visie werden
gerespecteerd door velen die in zaken of verenigings-
leven contact met hem hadden.

Maar ook vele naamlozen werden door hem in stilte
met raad en daad bijgestaan.

Na dagen van hard werken zocht hij vaak ontspan-
ning tussen de hoge bomen van Boerskotten!

Dan klom hij tree voor tree omhoog naar de „hoog
zit” in 'n machtige eik. Daar keek hij dan roerloos
uit over 't Twentsche land waar hij van hield.

Moge zijn Schepper, bij het bereiken van de aller-
laatste tree naar boven, hem bij zich roepen en hem
lonen voor al zijn goedheid, al zijn liefde, al zijn zorg
aan ons gegeven.

Lieve Anton, lieve Pappie,
nooit zullen wij jou vergeten,
bedankt voor al de zorgen om elk van ons.

Lieve Opa, wij horen het getik van Uw wandelstok
niet meer, het pepermuntje en de lieve woordjes
moeten wij nu missen.

Bedankt lieve Opa voor alles.