

Ter nagedachtenis aan

**JOHANNA MARIA REEF**

weduwe van

**Casparius Augustinus Johannes Kouijzer**

Zij werd geboren te Enschede op 6 maart 1892. Zij stierf plotseling, doch niet onverwacht te Ootmarsum op 22 september 1980. Wij legden haar lichaam ter ruste op het R.K. kerkhof te Ootmarsum op 25 september 1980.

Onze moeder was een sterke en wijze vrouw. Zij treurde niet over wat zij niet had, maar verheugde zich over wat zij wel had. De tegenslagen in haar leven aanvaardde zij zonder klagen. Zij cijferde zichzelf weg voor haar man en kinderen. Mama was zeer godsdienstig. In haar geloof vond zij de kracht om te leven, zoals zij geleefd heeft. Zij voedde ons op zonder ons een mening op te dringen, maar door haar voorbeeld leerde zij ons hoe te leven.

Haar troost en geluk op haar oude dag vond zij in ons, haar kinderen. Wij hopen haar waardig te zijn. Alleen gelukkige mensen kunnen anderen gelukkig maken. Zij was een gelukkig mens en maakte daardoor ons gelukkig.

Wij zullen haar niet vergeten.

Wij danken U voor Uw belangstelling bij het plotselinge overlijden van onze lieve moeder en oma.

Familie Kouijzer