



Joh. B. Reefman

1909 - 1999

Onze lieve vader is van ons weggegaan op de wijze zoals hij dat zelf het liefst gewild heeft. Zijn gebaren en blikken hebben ons gezegd: "Ik hou van jullie, het is mooi geweest, dag hoor." Hij vertrekt uit zijn eigen huis.

Hij blijft voor ons allen een voorbeeld dat wij steeds meenemen en aan onze kinderen hebben proberen door te geven. Soms keek hij tegen de wereld op -onnodig- wij zijn trots op onze vader die goed voor zijn familie zorgde en in zijn loopbaan naast zijn eigen gezin andere gezinnen een bestaan bezorgde.

Zijn jeugd is waarschijnlijk ondeugend geweest, met pret-oogjes verbood hij eens zijn zus om daarover te vertellen. In de oorlog is hij getrouwd, daarna bouwde hij zijn gezin op. Hij kon na ruim 40 jaren op zijn 59ste stoppen met werken en heeft nog lang genoten van zijn familie en een verdiende rustige tijd op zijn eigen plek.

Lieve vader, rust zacht.

Hengelo, 11 januari 1999

Zijn kinderen