



Wil in uw gebed gedenken

BERNARDUS REEHUIS

weduwnaar van
Berendina Euphemia Haverkate

Hij werd geboren te Losser 2 juli 1890. Gesterkt door het Sacrament der zieken overleed hij te Losser 1 juni 1971. Op 5 juni d.a.v. werd zijn lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar.

Deze man heeft God gediend in alle eenvoud. Hij had een groot geloof en een sterk Godsvertrouwen.

Hij was een liefdevolle echtgenoot en een goede zorgzame vader. Toen zijn vrouw hem door de dood ontvallen was, heeft hij haar erg gemist. Nu is hij voor altijd met haar verenigd bij God.

Dierbare kinderen, treurt niet om mijn heengaan. Ik dank u voor de goede zorgen, die ik van u heb mogen ondervinden.

Lieve vader, uw afscheid valt ons zwaar. Toch zijn we blij u als vader gehad te hebben. Nu bent u met moeder onze voorsprekers in de hemel.

Heer, geef aan vader de eeuwige rust.

Onze Vader

Wees gegroet

Druk: de Lange - Losser

Voor uw blijken van deelneming na het overlijden van onze lieve vader en grootvader zijn wij U zeer dankbaar.

Kinderen en kleinkinderen

Losser, 5 juni 1971