

Om nooit te vergeten,

Betsie Notkamp-Reehuis

sinds 1964 getrouwd met Herman Notkamp.

Zij werd op 19 februari 1937 in Losser geboren.

's Ochtends op 4 april 1996, Witte Donderdag, is zij thuis overleden.

Na de Eucharistieviering in haar parochiekerk van de H.Maria Geboorte hebben wij op 10 april in het crematorium te Usselo afscheid van haar genomen.

Direct na de kerstdagen kregen wij het verschrikkelijke bericht dat zij ongeneeslijk ziek was, vlak voor de paasdagen is zij gestorven.

Met veel bewondering hebben wij gezien hoe moedig zij tegen deze verschrikkelijke ziekte vocht. Op haar eigen manier maakte zij deze periode voor ons enigszins draaglijk.

Geluk was vanzelfsprekend in ons gezin. Gezelligheid en geborgenheid stonden bij haar hoog in het vaandel.

Een lievere echtgenote en moeder hadden wij ons niet kunnen wensen.

Naast haar gezin toonde zij belangstelling voor iedereen:

'Eerst anderen, dan zij zelf'.

Zelfs op haar ziekbed maakte zij nog allerlei plannen voor de komende paasdagen.

Helaas was dit haar niet gegund.

Vanaf nu zal voor ons alles anders zijn. Samen willen wij proberen haar voorbeeld levend te houden.

Moge in deze paasdagen de boodschap van de Verrezen Heer ons tot steun zijn en ons het geloof schenken dat het leven sterker is dan de dood.

Voor uw aanwezigheid bij haar uitvaart en crematie zijn wij u zeer erkentelijk. Wij hebben uw warme belangstelling zeer op prijs gesteld.

Herman Notkamp
Erik en Gera
Harold en Maaiké
Ellen en Frits