

Vol dankbaarheid blijven wij denken aan

## Gerard Reehuis

echtgenoot van

### Riki Schoordijk

Hij werd op 13 oktober 1921 geboren te Losser en overleed aldaar in het Dinkelziekenhuis op 7 juni 1979.

Na een ongeneeslijke ziekte, gesterkt door het Sacrament van de Zieken, is hij van ons heengegaan. We hebben afscheid van hem genomen en hem biddend toevertrouwd in een Eucharistieviering aan de Heer van alle leven. Daarna hebben we zijn lichaam begraven op het katholieke kerkhof in Losser.

Gerard heeft in zijn leven veel betekend voor vrouw en kinderen. Het is niet met woorden te zeggen, omdat echte liefde en echt verdriet alleen maar persoonlijk beleefd kunnen worden. Samen met Riki heeft hij zijn kinderen Bennie, Ine en Guus de weg gewezen naar een gelukkige plaats hier op aarde. Hijzelf gaf hierin het voorbeeld.

Gerard was een harde werker. Vanaf zijn 14e jaar heeft hij vol energie en een grote plichtsbetrachting gewerkt in de Twentse textielindustrie. Hij had vertrouwen in mensen en daarom kon hij ook respect opbrengen voor mensen met andere ideeën en spoorde hen aan om toch maar niets te verwaarlozen van wat belangrijk is in je leven: geloof, goedheid en werken aan je toekomst. Door dit karakter, door zijn levensmoed, doorzettingsvermogen en dienstbaarheid heeft hij veel

mensen kunnen inspireren. Op deze manier heeft hij ongetwijfeld meegewerkt aan de bewoonbaarheid van deze wereld, een christelijke opdracht. Het valt ons hard hem te moeten missen, maar we zoeken sterkte bij elkaar en in het geloof, dat hijzelf eerlijk en overtuigd beleefde.

Gerard, geniet van de nieuwe vreugde, die God jou gegeven heeft en laten we voor elkaar blijven bidden.

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling, ondervonden na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader, be-  
tuigen wij u onze oprechte dank.

H. C. Reehuis-Schoordijk  
Bennie en Rita  
Ine en Johan  
Guus