



Ter herinnering aan

Gerhard Reehuis

echtgenoot van Josephine Jonkman

Geboren te Losser op 10 februari 1917,
overleden te Enschede op 22 januari 1999.

Na de Uitvaartdienst in de kerk van de
Verrijzenis des Heren in Enschede hebben
we afscheid van hem genomen in het
crematorium te Usselo.

Pa was een fijne, hardwerkende man die
ervoor zorgde dat zijn gezin niets te kort
kwam.

Altijd stond hij klaar als er een beroep op
hem gedaan werd.

Na vele jaren in de textiel te hebben gewerkt
heeft hij samen met ma nog jarenlang van
zijn pensioen kunnen genieten.

In het houden van duiven en in tuinieren
vond hij zijn ontspanning en hij genoot van
de vele fietstochtjes in de omgeving.

Na de ziekte van ma moesten ze samen hun
geliefde stekje aan de Elferinksweg verlaten.
De laatste jaren in het verzorgingshuis De
Posten waren voor beiden niet makkelijk.
Pa wilde anderen niet belasten, liever deed
hij alles zelf.

Toch waardeerde hij de zorg op zijn eigen
manier.

De laatste tijd werd hij steeds sneller moe.
Na slechts enkele dagen ziek te zijn
geweest overleed hij op 22 januari in het zie-
kenhuis.

We zullen hem missen maar in onze herin-
nering blijft hij voortleven.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling
en medeleven.

J.M.A. Reehuis - Jonkman
kinderen en kleinkinderen