

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

Gesiena Johanna Josephina Reehuis

In Losser werd zij geboren 8 december 1917 in het gezin Reehuis-Schiltkamp. Zij was uitgerust met een zeer goed verstand. Dat leverde hoge cijfers op de rapporten. Dat hielp haar bij het vele jeugdwerk, dat zij verzorgde voor de K.J.M. en de K.J.V. Intussen had zij

Joseph Andreas van der Horst

leren kennen en 21 februari 1950 werd hun huwelijkstrouw beloofd in de Maria Geboorteparochie te Losser.

Beiden leefden zeer gelukkig en het gezin werd tot vijfmaal toe vermeerderd met een klein van der Horstje. Alles liep voorspoedig, totdat op onverklaarbare wijze moeder ziek werd. Medisch werd van alles geprobeerd. Menselijke hulp bleek niet mogelijk. Het werd zelfs zo moeilijk, dat Sientje niet meer thuis verzorgd kon worden. Vader en de kinderen hadden zich er voor ingespannen tot over het uiterste. Geloofskracht was enigste steun.

In de morgen van 14 december 1976 reed een verpleegster Sientje in een wagentje van haar kamer naar het dagverblijf in „Oldenhove”. Zonder dat men het merkte, ging Sientje naar de eeuwige rekreatie, waar wij hopen, dat de goede God haar nu volledig laat genieten van de hemelse vreugde.

Zij ontving het H. Oliesel en werd 17 december 1976 begraven op het kerkhof van de Maria Geboorteparochie in Losser.

Voor uw bliken van medeleven, betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder, en de laatste eer aan haar betoond, betuigen wij onze oprechte dank.

J. A. van der Horst

Hans, Jos, Joke, Martin, René