

Gedenk in Uwe gebeden de ziel van  
Zaliger

## HENDRIKUS GERHARDUS ALOYSIUS REEHUIS

geboren te Losser 4 November 1927, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden, aldaar overleden 1 Maart 1949 en 5 Maart d.a.v. op het R. K. Kerkhof begraven.

Vandaag is de mens en morgen verschijnt hij niet meer. Hij was nog jong, maar ondanks zijn jeugd droeg hij 't kruis van een slepende ziekte met zich mede. Hij hield van 't leven zoals iedere jongeman, maar 't leven was zwaar voor hem. God had medelijden met hem en riep hem tot zich. Hij was bereid en in een prachtig stervensuur temidden van zijn biddende dierbaren, gaf hij zijn gave ziel aan zijn Schepper terug.

Gelukkig de dianaren welke de Heer bij zijn komst wakende vindt.

Dierbare vader en moeder, broers en zusters, ik dank U voor de vele zorgen aan mij betoond. Het weggaan uit 't leven valt zwaar; ik leef echter bij Christus, waar wij elkaar terug zullen vinden. Verheugt U, dat ik het geluk gevonden heb. Bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik geloof in Uwe liefde tot mij.

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, bid voor hem.