



Ter herinnering aan

Henny Reehuis

Henny werd geboren op 13 maart 1930 te Losser en is overleden op 12 november 2006.

Hij groeide op in een groot en eenvoudig gezin. Hij ontmoette Marietje en in mei 2007 zouden ze 50 jaar getrouwd zijn. Ze kregen 5 kinderen: Erna, Hanny, Marion, Liset en Rik. Ook kregen ze 7 kleinkinderen.

Pa hield veel van ma en zijn kinderen, ook was hij erg trots op zijn kleinkinderen. Aan de Kloppenstraat zijn alle kinderen opgegroeid. De deur stond altijd voor iedereen open. Gastvrijheid stond hoog in zijn vaandel. Voor alle burens stond hij altijd klaar. Niemand deed tevergeefs een beroep op hem.

Pa was timmerman in hart en nieren en in menig huis was zijn getimmer te horen. Bij Beunders is hij als leerling begonnen. Hier heeft hij vele jaren gewerkt. Daarna werkte hij bij de W.B.C. in Oldenzaal. Toen hij daar zijn werkzaamheden beëindigde, zette hij dit zonodig voort bij zijn kinderen en familie.

Zijn grootste hobby was de muziekvereniging Excelsior, waarvan hij 30 jaar penningmeester is geweest en bijna 60 jaar lid. Daarnaast hield pa

veel van zijn volière, wandelen, fietsen in de natuur en van een natje en een droogje op zijn tijd.

Hij genoot van de zondagen, wanneer al zijn kinderen op bezoek kwamen.

De laatste jaren woonden pa en ma met veel plezier aan de Langenkamp, waar ze alles samen deden.

Na een korte maar hevige ziekte is pa op 12 november volledig voorbereid op het einde en gelukkig met het leven dat hij heeft gehad, in alle rust thuis overleden.

Pa, we zijn trots op je en we blijven altijd van je houden.

Wij danken u voor uw steun en medeleven.

Marietje Reehuis-Notkamp
Erna en Hans

*Marco en Mandy
Tom*

Hanny en Gerrit

Kai en Judy

Marion en Jos

Daniël

Myrthe

Liset en Louis

Bas

Max

Rik