



Met veel liefde willen wij blijven denken aan

**Hermína Johanna Hendrika
Reehuis**

Zij werd geboren op 24 februari 1915 in Glane. Na een moeizaam lijden en een kortstondige opname in het ziekenhuis te Oldenzaal is zij daar toch nog vrij onverwacht overleden in de vroege ochtend op donderdag 28 december 2000.

Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Maria-Geboorte op dinsdag 2 januari 2001 hebben we haar te rusten gelegd op de R.K. begraafplaats te Losser.

Een sterke vrouw, die alle tegenslagen en hindernissen op haar levenspad met moed en opgewektheid tegentrad.

Gewoon energiek en vol blijmoedigheid het leven proevend, en met volle teugen genietend van de vreugde, die verheugen en sterken kan bij 't voortgaan van de tijd.

Voor het tonen van uw belangstelling tijdens de ziekte van mijn zus en voor uw aanwezigheid bij haar uitvaart en begrafenis ben ik u zeer erkentelijk.
Ik heb uw warme belangstelling zeer op prijs gesteld.

H.J. Reehuis