



We gedenken in onze gebeden

JAN HENDRIK REEHUIS

weduwnaar van

GESINA DIKA AHLERING

Hij werd geboren te Losser 4 mei 1885. Onverwacht overleed hij, nog voorzien van het H. Olie-
sel, op 27 aug. 1966 te Losser. Op 30 aug. hebben
we zijn lichaam te ruste gelegd op het
r.k. kerkhof te Losser

Na bijna een mensenleven lang gesukkeld te hebben met een zwakke gezondheid, ging vader nog onverwachts van ons heen, Reeds vrij kort na zijn huwelijk kon hij niet meer werken voor zijn gezin en dat betekende in die tijd: gebrek lijden. Samen met moeder stond hij voor de moeilijke opgave zijn grote gezin te onderhouden. Toen moeder heen ging uit dit leven, waren wel de grootste materiële zorgen voorbij, maar de onrust waarin hij zovele jaren geleefd had, liet hem niet los. In zijn grote vroomheid en godsdienstigheid stelde hij eisen aan zichzelf die pijnlijk konsekwent waren. Daarom was hij nooit tevreden over zichzelf en dat maakte zijn levensavond onrustig.

Nu is hij in vrede van ons heengegaan. Moge de Heer van het leven hem de eeuwige rust geven na een leven waarin hij zo weinig rust gekend heeft.

Mijn kinderen, ik dank jullie voor jullie belangstelling, liefde, begrip en goede zorgen voor mij.

Bijzonder dank ik jullie, mijn dochter en zoon die me thuis in mijn laatste levensjaren met zoveel goedheid en zorg omringd hebt.
